

Transitie Initiatief Gent

Eén jaartje: te snel voorbij met veel boeiende ontmoetingen en uitdagingen

Ook in Gent loopt het transitieproces verder, steeds op haar eigen tempo met momenten van hoge versnelling en luiermomenten om weer op te laden. Omdat we een eigen website hebben (www.gent.transitie.be), verschijnt hier niet veel meer over Transitie Initiatief Gent. Maar om jullie te tonen dat er wel vanalles gebeurt, hieronder een klein overzicht dat eigenlijk het vervolg is van ons verhaal in het transitiehandboek.

Na een jaartje zijn er 5 wijken actief en daar gaat dan ook de meeste energie naartoe. De inwoners van Sint-Amandsberg, Brugse Poort, Ledeborg/Gentbrugge, Station/Ekkerghem/Papegaai en sinds kort ook Rabot konden al kennis maken met transitie via verschillende activiteiten. Naast de klassieke filmvertoningen (The Power of Community, A Crude Awakening), zijn er al buurtpicknicks, presentatie van het transitieverhaal voor de Brugse Poort, fietsherstel-ateliers, infostandjes, confituur- en vlierbloesemsiroop makerijen en visioning-avonden georganiseerd. Binnenkort start de groep van Sint-Amandsberg met een transitietournee langs lokale verenigingen. In Ledeborg wordt er een buurtcomposteerplaats gepland in samenwerking met samenlevingsopbouw. Het Rabot heeft begin december zijn eerste info-avond. Er werden ook al voorstellingen gegeven bij Oxfam, JNM, de architectuurstudenten in Brussel en voor Groen. En binnenkort staat er een transitieavond met Vormingplus in Stekene en Wetteren op het programma. We hadden ook een uitwisseling met het Transitie Initiatief in Antwerpen om de ervaringen die we al hebben met hen te delen. Maar het blijft duidelijk dat iedere groep met de energie, tijd en mogelijkheden zijn eigen weg moet zoeken op het transitiepad. Momenteel staat er een groep van 8 enthousiastelingen klaar om binnenkort op eigen kracht de tweede Gentse inlooptagen te organiseren en weer 30 nieuwe mensen uit Gent en omstreken warm te maken om mee op de kar te springen.

Met de verschillende activiteiten werden een aantal nieuwe mensen bereikt hoewel de opkomst soms kleiner was dan gehoopt en er veel interesse is maar veel mensen een afwachtende en passieve houding aannemen. Maar er blijven steeds wel enkele mensen hangen en er ontstaan nieuwe ideeën en worden nieuwe contacten gelegd

Ondertussen zijn ook de eerste werkgroepen op organische wijze ontstaan. De Voedselwerkgroep ontstond nadat we een workshop “Hoe groenten kweken in potten en bakken” organiseerden. We wilden iets concreet doen dat bruikbaar is in een stadsomgeving, hoopten een ander publiek aan te trekken en gewoon een leuke namiddag met de handen in de aarde op De Site in het Rabot door te brengen. De opkomst was klein, maar de aanwezigen waren enthousiast en er werden weer nieuwe contacten gelegd. Er deden zich al verschillende mogelijkheden voor om ergens een grond te bewerken, maar we proberen onszelf niet voorbij te lopen. In de toekomst wil de voedselwerkgroep zich verder concentreren op concrete acties voor bewustmaking zoals zichtbare plantenbakken met groenten, workshops en zadenruil in samenwerking met andere organisaties zoals het GEC en Velt.

Een andere werkgroep die ontstond is die rond Complementair geld, vooral gedreven door de plannen van Netwerk Vlaanderen om in samenwerking met Bernard Lietaer en de stad Gent een complementair muntsysteem uit te denken (Muntuit.eu). We kwamen een paar keer met een tiental mensen samen om te bekijken wat wij de belangrijkste noden en mogelijkheden vonden. En we woonden de verschillende open avonden van Muntuit bij, waar steeds veel mensen aanwezig waren en we veel enthousiaste en leuke ideeën hoorden die veel raakpunten hebben met transitie. Voorlopig wachten we even af hoe het project verder gaat evolueren en hoe we ons als transitie initiatief hier mee in kunnen schakelen.

Door onze inzending voor de oproep van de stad om te dromen over Gent in de toekomst, “Gent Overmorgen”, kwamen we bij het departement onderwijs terecht die wel eens meer wilden horen over “Wonderwijs” (<http://www.gent.transitie.be/werkgroep-wonderwijs/Voorstel%20Wonderwijs%2011-6%20def.pdf>). We ontmoetten er een enthousiaste groep mensen die met onderwijs en opvoeding bezig zijn en die als antwoord op onze vragen wat ze misten in hun schooltijd en wat hen nodig lijkt voor de toekomst veel antwoorden gaven die verrassend (of net niet) genoeg in onze voorstellen voorkwamen! We gaven een korte presentatie over wat transitie-initiatieven zijn en hoe wij een eerste voorstel om dit te verwerken in een lessenprogramma voor de verschillende niveaus. De volgende stap is om onze ideeën ook eens op een onderwijscafé, waar leerkrachten en directeurs aanwezig zijn, voor te stellen en eventueel in een school met een proefproject te starten.

Zoals je kunt lezen gebeurt er van alles, komt er veel op ons af en dan zijn er nog tientallen ideeën die niet aan bod komen omdat er te weinig tijd voor is. Misschien moeten we daar wel eerst een werk van maken en komen we terug bij een onderwerp van onze eerste bijeenkomsten: hoe meer tijd creëren...

Maar zo lang er enkele mensen zijn die de energie blijven voelen om dingen in gang te steken en succesvolle activiteiten waar je vers enthousiasme kan voelen, blijft onze trein rijden en wordt het tijd om echt te beginnen aan het ontwerpen van onze minder energie plannen!

Transitie Initiatief Gent
5 november 2009